

# Het Pfälzer Bergland

## Onbekend Dichtbij

Het Pfälzer Bergland beslaat een gebied van de Rijnvlakte tot de Vogezen. In deze streek met een grote verscheidenheid aan fauna en flora – amper 400 km verwijderd van Brussel – heerst een erg aangenaam microklimaat. De regio heeft op toeristisch vlak bijzonder veel te bieden en is dan ook een ontdekking meer dan waard.

Wie de naam Pfälzer Bergland hoort, haalt zich wellicht automatisch een wijnregio voor ogen. Dat klopt, maar slechts ten dele. Deze streek heeft immers zoveel meer in petto, zowel op vlak van natuur als van cultuur. De vriendelijke, groene en dunbevolkte regio nodigt uit tot onthaasting. Vele bezoekers van het Pfälzer Bergland kiezen daarom voor een campingverblijf, vaak met de hele familie.

Uit het enorme aanbod toeristische troeven van het Pfälzer Bergland pikten we er twee uit, ééntje voor de actieve natuurliefhebber en ééntje voor de cultuurfans.

### Burg Lichtenberg

Met zijn 425 meter is Burg Lichtenberg de langste burcht van Duitsland. De burcht werd in 1214 voor het eerst genoemd. In eerste instantie bestond Burg Lichtenberg uit twee kleine gebouwen, die in de loop van de tijd werden samengevoegd en uitgebreid met bijgebouwen.

Naast de ruïnes van de burcht kun je in de gerenoveerde gebouwen een bezoekje brengen aan het *Pfälzer Musikantenland Museum* – gewijd aan de traditie van de volksmuzikanten uit de 19de en begin 20ste eeuw – of aan het *Urweltmuseum Geoskop* waar je de geologische geschiedenis van de regio tot in detail krijgt uitgelegd (met o.a. fossielen van 290 miljoen jaar oud).

De burcht is met de auto makkelijk bereikbaar. Bepaalde stukken zien eruit als een typische ruïne en kunnen naar hartenlust geëxploreerd worden. De meer moderne musea vallen extra op te midden dit desolate decor. Rondom rond geniet je van een



prachtig uitzicht.

Een bezoekje van burcht en musea kan gerust een hele dag in beslag nemen. Ter plaatse is er tevens een restaurant. De burcht bezoeken en parkeren is gratis, voor de musea moet een kleine toegangsprijs worden betaald.

### Draisinetour

Een heel ongewone en bijzondere ontdekkingsreis doorheen het Pfälzer Bergland kan worden gemaakt op zogenaamde *draisines* of *railbikes*.

Romantisch met je partner of met de hele familie kun je al fietsend op oude spoorwegen en doorheen idyllische landschappen een tocht tot wel 40 kilometer maken langsheen 28 tussenstops. Onderweg kom je voorbij tal van bezienswaardigheden en diverse horecagelegenheden.



Vanaf maart tot oktober kun je dagelijks van 9 tot 19 uur een draisinetocht maken. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende types railbikes, aangepast aan de grootte van je groepje. Een aanrader!



### ☆ LOGEERTIP

Camping am Königsberg  
[www.campingwolfstein.de](http://www.campingwolfstein.de)



Midden in het mooie natuurgebied Lautertal ligt het kleine pittoreske stadje Wolfstein. Aan de voet van de Königsberg vind je de gezellige **Camping am Königsberg**. Een familiale sfeer en de goede voorzieningen bieden je de ideale plaats voor rust en ontspanning. Deze 4-sterren camping is dan ook het ideale uitgangspunt voor je vakantie!