

**Interview met
Silvie & Lars
B&B Rincón del Mundo**

- Silvie en Lars, was het een jarenlange droom van jullie om een B&B te starten in het buitenland?

Het was voor beiden een droom om naar het buitenland te gaan. Zo kwamen we al snel bij het idee om ooit onze eigen B&B te starten. Alleen wisten we niet waar, dat moest onze ervaring als reisleiders gaan bepalen. We startten in Turkije, verbleven bijna 2 jaar op de Canarische Eilanden, verder weg in de Dominicaanse Republiek, en passeerden langs Rhodos en het noorden van Spanje, om uiteindelijk veeleer toevallig in de Zonnevallei te belanden.

- Waarom leek jullie dit de ideale locatie ?

We kozen voor het beste klimaat (de Zonnevallei heeft de meeste zonuren van Andalusië), de korte vliegtijd vanuit België (na 2u30 ben je al ter plaatse), en ook de diversiteit van de regio speelde een grote rol. Onze B&B is erg centraal gelegen - landelijk maar niet afgelegen - op 30 minuten van de luchthaven en de eerste stranden, tussen Cordoba, Granada, Ronda, Antequera, de Caminito del Rey en Sevilla.

- Hoe kwamen jullie aan de naam Rincón del Mundo?

Doordat we de hele wereld rondreisden, wilden we graag onze ervaringen, kennis en souvenirs bundelen in "De hoek van de wereld". Alle culturen samenbrengen op één plek. Op het domein vinden jullie vooral souvenirs van onze reizen terug, maar het gaat nog verder. Ons ontbijt serveren we als een 3-gangen menu met invloeden van over de hele wereld. We trekken dit ook door in onze kookavonden, want de maaltijden die we aanbieden gaan van Indisch tot Moors-Arabisch, Italiaans, Grieks en Spaans. Zo willen we niet enkel de Spaanse cultuur meegeven, maar ook de rest van onze ervaringen delen. Dat maakt ons plekje nog specialer.

- Kort na jullie start deden jullie al mee aan het TV programma "Met Vier in Bed", was dit niet spannend?

Jazeker, Lars dacht dat ik gek werd toen ze ons opbelden om deel te nemen. We waren nog maar net begonnen en ons zontje was net in februari geboren. Toen ze ons contacteerden, hadden we dus nog wel wat werk aan de winkel. Gas geven was de boodschap, maar het was het meer dan waard. Het werd een spannende reeks die ons een mooie 2de plaats opleverde. Daar zijn we als jong gezin heel trots op.



- Speelt jullie jarenlange ervaring als reisleiders nu een belangrijke rol?

Je kan niet geloven wat we hebben meegemaakt in die 7 jaar als reisleiders! Service bieden, klachten oplossen, inventief zijn, het mensen naar hun zin maken, gasten informeren en begeleiden van doktersbezoeken tot uitstapjes. Die ervaringen kunnen we nu volop benutten. Gasten zijn dan ook altijd heel blij met de insiders-tips die we meegeven. Van authentieke restaurantjes over verdoken parels, ongekende plekken en mooie autoroutes, tot extra info die je in de reisgids niet terugvindt. Onze service begint namelijk al vanaf het eerste contact. Zo bieden we het volledige plaatje met huurwagen, hulp bij vliegtickets, het in elkaar steken van de planning tot het reserveren van uitstappen. Vanaf minuut 1 ben je bij ons in goede handen voor een originele en leuke vakantie.

We organiseren van april tot november ook tochten met een luxe catamaran om dolfijnen te spotten, te zwemmen en te snorkelen. Verder kunnen gasten ook bij ons terecht voor het plannen van hun droomhuwelijk, event, vrijgezellenfeest, incentive of teambuilding.

- Wie is jullie doelgroep?

Iedereen die houdt van gezelligheid, kleinschaligheid en authenticiteit is welkom bij ons. Onze gasten zijn zeer verschillend: jonge gezinnen, romantische koppels, levensgenieters, overwinteraars, natuurliefhebbers, actieve mensen, zonnekloppers. Door de diversiteit van het aanbod, kan iedereen hier zijn draai vinden.

Zie ook pagina 2 van dit magazine. Lees het volledige interview op www.bijlandgenoten.be/rincon-del-mundo/. Je verneemt er meer over o.m. het dagelijks gevecht van Silvie en Lars om als jong koppel budgettair het hoofd boven water te houden en over wat Rincón del Mundo onderscheidt van andere B&B's.

