



- Tim, waar heb je je Italiaanse echtgenote Loredana leren kennen ?

Sinds mijn 18de, na het overlijden van mijn vader tijdens de revolutie in Roemenië onder Ceaușescu tijdens een buitenlandse missie voor VTM, was ik nog zelden in België geweest. Maar op 20 april 1998 zag ik tijdens een concert van Buena Vista Social Club in Brussel plots Loredana op de dansvloer staan. Ik had een paar pintjes op, ging er resoluut naartoe en vroeg of ze Spaanse was... Het antwoord was gedeceerd ontkennend: "Italiaanse!". Ik bood haar een drankje aan en we bleven babbelen tot in de vroege uurtjes. Sindsdien zijn we nog zelden lang van elkaar weg geweest.

- Uiteindelijk zetten jullie dan toch de stap naar Italië ?

Toen we beiden in België werkten en aan kinderen begonnen, realiseerden we ons al snel dat we weinig tijd hadden voor de kinderen. Toen onze tweede dochter geboren werd, was de maat voor mij vol. Ik was zelden of nooit thuis en geen enkele vergoeding kon dat compenseren. Toen hebben we besloten alles te laten vallen in België, hebben we onze jobs opgezegd, ons huis verkocht en zijn we naar Rome getrokken om van daaruit naar een domein te zoeken. Onze interesse ging uit naar Toscane, de Marken en Umbrië. Toscane bleek echter te duur en de Marken waren op dat moment minder bekend bij de buitenlanders. Uiteindelijk vonden we pas na meer dan 2 jaar een domein dat binnen ons budget paste en bovendien heel geschikt en heel goed gelegen was, midden in de driehoek Assisi – Perugia – Gubbio. En dan te bedenken dat we dit eigendom héél toevallig op het spoor kwamen, door een minuscuul artikel in een lokale koopjeskrant. De geschiedenis van dit domein gaat overigens terug tot in de tijd van de Etrusken. Het huis zelf was toen eigendom van één van de belangrijkste grootgrondbezitters van de omgeving.

- Hebben jullie na de aankoop nog veel werk gehad om La Vallata 'productieklaar' te krijgen ?

Oh, ik wil er eigenlijk niet meer aan denken. Je bent jong en je wil wat, en dan houdt niets je tegen en niets is onoverbrugbaar. Gelukkig was het huis structureel in orde, maar het was vooral heel slecht onderhouden, al 30 jaar lang. De renovatiewerken hebben dan ook jaren geduurd. In eerste instantie hebben we alles zo goedkoop mogelijk moeten doen. Met de jaren hebben we alles dan steeds opnieuw verbeterd om uiteindelijk tot een degelijk resultaat te komen. De eerste jaren waren onze seizoenen ook niet heel lang, dus hadden we veel tijd om veel zélf te doen. Met de winsten hebben we 12 à 13 jaar lang geïnvesteerd in de zaak: betere structuur voor het ontbijt en avondeten, delen van de weg verhard, betere toegangsweg naar het zwembad, een ruimere parking, behandelen van vloeren, plafonds en stenen muren, enz.

- Even een misverstand uit de weg helpen: La Vallata is geen B&B maar een Agriturismo. Wat is het verschil ?

Je kan hier niet enkel ontbijt krijgen, maar ook uitgebreid avondeten. Dat kan tijdens onze thema-avonden zoals een typische avond, een pizza-avond of een BBQ, maar je kunt ook kiezen uit een uitgebreid menu. Het is voor ons beiden dus een full-time job.

- Hebben jullie een favoriete anekdote over jullie tijd in La Vallata ?

16 jaar is een heel lange periode om op terug te kijken. Er zijn zeker een aantal anekdotes over het domein. De meest sappige, interessante en soms pikante herinneringen haal ik stevast op in het bijzijn van onze gasten, bij een lekker diner en een heerlijk glas wijn!

Lees het volledige interview op www.bijlandgenoten.be/agriturismo-la-vallata/.
Je verneemt er meer over o.m. de verrassende toekomstplannen van Tim en Loredana, en over het noodlot dat hen enkele jaren geleden (bijna) trof.